



דברים לזכרו של מאיר הברמן ז"ל

זהרה הברמן, רעייתו של מאיר הברמן ז"ל

מאיר נולד בפולין והתחנך בווינה שבאוסטריה. בעלות היטלר לשלטון בגרמניה, אביו של מאיר פעל, בעזרת חברו שהיה מזכיר הטכניון בחיפה, לקבל אשרת כניסה לארץ ישראל. כשהיטלר נכנס לוינה, מאיר נשלח עם מזוודה - בהיותו בן 17 עלה לארץ והחל לימודיו בטכניון.

לפרנסתו הצנועה עבד בלילות כסבל שקי פחם בנמל חיפה, ולאחר מכן כנוטר. מאיר סיים בהצלחה את לימודיו בטכניון כמהנדס אזרחי מדופלם.

מאיר עבר את כל מלחמות ישראל. במלחמת העצמאות היה בפלוגת הראל ושמש כמהנדס. לאחר מלחמת העצמאות התגייס לצבא לחיל הנדסה קרבית. בתום המלחמה החל לעבוד בקיבוץ המאוחד במחלקה לתכנון. במשך השנים תכנן ופיקח על ביצוע הקמת בתים ומוסדות ועבר ועדה שהעניקה לו תואר ארכיטקט. לאחר שנים החל ללמוד שמאות מקרקעין והתמחה כמהנדס ושמאי (גם בעבודות שהיו קשורות לנכים). בשל מקצועיותו, מונה פעמים רבות כמהנדס מומחה מטעם בית המשפט לחוות דעתו בענייני שמאות מקרקעין. במסגרת זו, ביקרנו באתרים בכל רחבי הארץ.

תמיד התפעלתי מכושרו ויכולתו לפשר בין התובעים והנתבעים. ב-18.9 מאיר נפל ונפגע בקרסולו, עבר ניתוח ושב הביתה. ב-22.9 בארוחת הערב בקש לשבת מולי "כדי שאוכל לראות אותך" (למרות שכל חיינו סעדנו אחד לצד השני). לאחר הארוחה עבר לחדר השינה. כעבור כמה דקות, קרא לי, נשק על ידי ועצם עיניו לעד.

מתנחמת אני שהייתה זו מיתת נשיקה ושנפטר כשאני חובקת אותו. אבד לי אהובי ונותרתי לבדי. אולי, באחד הימים כשאלך לעולמי, נפגש אי שם כי נפשותינו היו קשורות.

הייתה לי זכות גדולה לחיות במחיצתו של מאיר אדם הגון, ישר דרך ואופטימי. עברנו 44 שנות נישואין, באהבה, בחברות, בתמיכה הדדית בעבודה המשותפת ובגידול הילדים והנחייתם ללמוד ולהשכיל. ילדינו תומכים בי במשך כל שעות היום.

אראה בפריחת הארץ וביציאה מהטרור וכניסה אל עידן חדש של שלוה בארץ - ניחומים, כי מאיר אהב את ארצנו והתדרדרות המצב ציערה אותו מאוד.

האיש ההומני ביותר שהכרתי בחיי.

תהה נפשו צרורה בצרור החיים.

אברהם לאופר, שמאי מקרקעין

היכרתי את מאיר הברמן בקבוצה של 4 חברים שהתכוננו יחד לקראת הבחירות של מועצת השמאים (שרק הוקמה) באמצע שנות השישים.

בנוסף לעניין שעורר בי כמהנדס בנין ומועמד לשמאי מקרקעין (כמוני) ריתקו אותי מיד, הופעתו, דיבורו התרבותי ונועם הליכותיו.

כבר אז נתן יעוץ הנדסי פרטי, בנוסף למשרתו הבחירה במח' הבניה בקיבוץ הארצי, שם נטל חלק במספר ניכר של פרויקטים ובניהם בית הקיבוץ המאוחד ברח' סוטין ובית מגורים מפואר ברח' ליפסקי בת"א.

זכור לי שהזמנתי אצלו, עוד בהיותי מנהל המח' הטכנית בעמידר, פיתרון הנדסי לבעיה קונסטרוקטיבית סבוכה, שנפתרה רק הודות ליכולתו וכושרו המקצועי.

באין ספור התייעצויות מקצועיות שקיימנו לאורך השנים תמיד הצטיין הן כמהנדס והן כשמאי, בעבודה יסודית, ללא פשרות.

כאדם וכחבר השאיר חלל ריק בקרב חברים שהכירו אותו מקרוב.

יהי זכרו ברוך.

היכרותי את מאיר הברמן מתפרשת על פני 22 שנות עבודה משותפת.

את מאיר הכרתי לא כלקוח, לא כמזמין שרות, ולא כעמית, אלא מזווית מיוחדת במינה הנובעת משורה ארוכה של מנויים שמונה כמומחה מטעם בית משפט בתיקי ליקויי בניה שבהם יצגתי צדדים .

מזווית מיוחדת זו למדתי להכיר כי מאיר היה אדם מיוחד במינו כאשר תכונות מקטגוריות שונות מאפיינות אותו ומשולבות בתוכו - מחד - הפן המקצועי - קפדן במלאכתו, יסודי, רודף צדק עד עמקי נשמתו, ישר ובעל מקצוע מעולה ומאידך מן הפן האישי, אנושי, קשוב, נעים הליכות, איש תרבות רחב אופקים ובעל חוש הומור נפלא.

שילוב תכונות אלו עשו את העבודה במחיצתו למרתקת, מהנה, ומאתגרת עד כי עם פרישתו מהעבודה לפני מספר שנים ועתה עם מותו דומני כי כולם יסכימו כי הוא הותיר אחריו חלל לצמיתות .

זוכר אני את אמרי השפר שהפיק מאיר תוך עבודתו ועדויותיו בבית המשפט - ובין היתר - כי אנו עורכי הדין מייצגים צדדים בשר ודם בעוד שהוא מייצג את הבית האילם.

זכורני כי חרף שנותיו הרבות כמהנדס וידיעותיו הרבות בניין פעיל היה מתייעץ עם הפועלים באתרי הבניה על מנת לבדוק את התכנות ואפשרות יישום הפתרונות שרצה להמליץ בפני בית המשפט תוך ציון העובדה כי לפועלים הניסיון העשיר והראוי להערכה שיש לקחתו בחשבון בחוות דעתו והכל תוך גילוי ענווה וצניעות שאין כדוגמתם.

האנושיות, ההומניות, החן והסימפטיה שהקרין סביבו מאיר כמו גם המזג השיפוטי והמקצוענות שהקרין והפגין בקביעותיו הן כמומחה משפטי והן כבורר גרמו לפתרון של בעיות מורכבות וסבוכות בצורה קלילה הומוריסטית ומופלאה בחכמתה ופשטותה .

אין זאת אלא שעם מותו של מאיר הברמן איבדנו ללא שוב אדם בעל תכונות מופלאות ואיש מקצוע לדוגמא שמן הראוי כי זכרו ישמש לכל מכריו עמיתיו ומוקיריו דוגמא ומופת לעתיד.

יהי זכרו ברוך.

זאב כהן, שמאי מקרקעין

מאיר הברמן מותיקי השמאים היה דמות מיוחדת שהוסיפה כבוד למעמד ולמקצוע. איש זקוף ונאה, חונך בילדותו בוינה ועלה ארצה בעלות היטלר לשלטון. עבד בחריצות בכל עבודה מזדמנת למחייתו, לרבות כסבל בנמל חיפה וכנוטר.

סיים את הטכניון כמהנדס, לחם בפלמ"ח ובחיל הנדסה. שימש כמנהל מחלקת התכנון בקיבוץ המאוחד.

כשמאי, בעל אינטגריטי כאדם בעל הופעה מכובדת וכאיש תרבות פעל גם כמומחה המקובל על בתי המשפט, בכל רחבי הארץ.

חנך שמאים רבים ונהג בקולגיאליות עם חבריו למקצוע.

לצידו, במשרדו וכעזר כנגדו פעלה זוהרה אשתו.

יחד הקימו משפחה ובנים ולמופת.

זכיתי להיות עמו שותף לפרוייקט ולטיול בארץ רחוקה - ולמדתי להוקירו.

מאיר אפיין בהתנהגותו, בתרבותו ובעבודתו היסודית את דור המייסדים.

יהי זכרו ברוך.