

אלכסנדר קוסוביצקי

במרס 1987 הלך לעולמו חברנו אלכסנדר קוסוביצקי בשנות השמונים לחייו.

אלכסנדר קוסוביצקי עלה ארצה בשנת 1921 כשהוא בן 16 שנים.

פעילותו הראשונה בארץ היתה בהקמתה מחדש של תל חי, עם אלכסנדר זייד וחבריו, שחזרו והקימו הישוב.

בעקבות הפילוג על רקע ההתאחדות עם כפר גלעדי עזב אלכסנדר את הישוב, הגיע לירושלים ובשנת 1935 עבר לחיפה, בה התחיל לעבוד כמודד. משך כל שנות המאורעות ולאחריהן היה אלכסנדר שותף לעליות על הקרקע ולכניית הישובים העבריים.

כמודד היה אלכסנדר החלוץ שלפני המחנה, אותו מחנה שהקים הישובים. הוא היה שותף בעלייה לקרקע לחנייתה, ניר-דוד ויתר ישובי "חומה ומגדל".

בשנת 1939 חזר קוסוביצקי לירושלים והתחיל לעבוד כנהג משאית המובילה אשלג ממפעל ים המלח בקליה לירושלים.

עם קריאת המוסדות הלאומיים לציבור להתגייס, מצא אלכסנדר עצמו במדבר המערבי כחייל בצבא הבריטי.

שירותו הצבאי נקטע בשנת 1943 עקב בעיות בריאות, והוא ניסה לעבוד כאיש עסקים.

מלחמת השחרור החזירה את אלכסנדר לשירות הצבאי, וזה היה הוא שהפעיל את שדה התעופה המאוולתר בעמק המצלבה בירושלים הנצורה.

אחרי מלחמת השחרור חזר לעבוד כמודד בחברת "מקורות" בקו ירקון נגב, ולאחר מכן הופקד על סלילת כבישים בירושלים.

דרך עבודתו במחלקת עבודות ציבוריות ולאחר 30 שנות עשייה ובנייה בכל רחבי הארץ, הוא הגיע בגיל 50, לאגף שומת מקרקעין.

בעזרתו ובעידודו של מר משה אלמן ז"ל, השמאי הממשלתי הראשי, ניגש קוסוביצקי לבחינות בשמאות, קיבל הרשיון ועבד כשמאי באגף שומת מקרקעין עד לפרישתו לגמלאות בשנת 1968.

משנת 1968 ועד לפטירתו הוא ניהל משרד פרטי לשמאות מקרקעין והיה אחד מבכירי השמאים בירושלים.

עם לכתו מאיתנו נפרדנו מאחד מאחרוני דור החלוצים, שבזכות עבודתם החלוצית הגענו לעצמאותנו.

יהא זכרו ברוך.

ח. בריסקמן