

# לזכרו של יאן וייל ז"ל

יצחק שלו, שמאי מקרקעין



בתאריך 7.6.2002 נגאל מיסוריו והלך לעולמו חבר הלשכה יאן וייל.

יאן היה שתקן גדול ולכן לא ידוע הרבה עליו ועל חייו מלאי התהפוכות והסבל.

להלן המעט אשר סיפר לי ו/או שמעתי אודותיו:

יאן נולד לפני כ-75 שנה בברטיסלבה בירת סלובקיה אשר היתה באותם ימים "עיר ואם בישראל" הידועה בשמה האוסטרי והיהודי "פרשבורג" ואשר בה כיהן ברבנות "החזון איש" זצ"ל.

בצעירותו, במלחמת העולם השנייה, נלקח למחנות העבודה ומחנות הריכוז הנאציים וכתוצאה: מספר כחול חרוט היה על זרועו.

אחרי המלחמה עלה ארצה לבנות ולהבנות בה, למד הנדסת בניין וקיבל תואר אינג'נר - מהנדס בנין.

עבד במחלקת הבניה של הקיבוץ הארצי בע"מ וזכה לבנות בכל הקיבוצים ממצודת אוסישקין בצפון ועד גבול רצועת עזה ועד קיבוצי הערבה בואכה אילת.

אחריו עלתה ארצה ידידתו סוזי ביחד עם אמה בתה והבן. יאן קלט את כולם בדירתו אשר רכש בגבעת רמב"ם (גבעתיים), הם היו משפחתו עד אחרית ימיו.

הכרתי את יאן בשרותנו בחיל הנדסה הצעיר של צה"ל ואחר כך במסגרת בנית הביצורים כשנתיים לפני מלחמת סיני הראשונה.

בשנת 1974, בהיותו בן כ-50 שנים, החל יאן את התמחותו במשרדי והיה לי לעוזר רב. הוא סיים את ההתמחות בשנת 1976, עבר את הבחינה הסופית ונרשם בספר השמאים.

יאן היה אדם שקט, נינוח ואוהב אנשים, היו לו חברים טובים בכל הארץ.

לפני כ-6 שנים כתוצאה מתאונת דרכים חמורה הפך לנכה שאינו יכול להזיז אברים ואינו יכול לדבר והיה בכסא גלגלים כשאליו צמוד תמידית מטפל אישי.

את ששת שנות חייו האחרונות עשה בבית האבות של יוצאי מרכז אירופה ע"ש אניטה מילר כהן ברמת חן.